

Winterwandeling Machelen 7 februari 2015

Dit jaar gingen we tijdens de winterwandeling op ontdekking in het dorp van Roger Raveel, aan de oevers van een oude leiearm. Een kleurencode toonde ons de juiste weg: groen voor rechtdoor, geel was links en blauw was rechts. Zo vonden we via Bumba, bananen, de Belgische vlag, rijmwoorden...het juiste pad. Onderweg losten we verschillende vragen op en genoten op de tussenstop van lekkere tomatensoep. Op de tussenstop ontdekten we ook verschillende oude volkspelen! We vervolgden onze weg via kleine paadjes, af en toe door de modder, naar onze eindbestemming basisschool Leiebloem. Daar aangekomen genoten we van een welverdiende fillierskoffie en een lekkere pannenkoek. En degene die goed gespeurd hadden vonden het antwoord op de vragen en kwamen tot de eindoplossing: KUNSTSCHILDER en 8 schilderijen van Roger Raveel! Kortom: het was leuk en hopelijk tot volgend jaar!